

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Σύλλογοι Γονέων του 5<sup>ου</sup> και 6<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, διοργανώνουν εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία, στην **Αίθουσα Εκδηλώσεων του 5<sup>ου</sup> & 6<sup>ου</sup> Δημ. Σχολ. Ζωγράφου, το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:30 μ.μ.**, όπου θα παρουσιαστεί το βιβλίο: «**Από την Helen Keller στην Καλλιόπη Καρανικόλα-Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης των Τυφλοκωφών στην Ελλάδα**», του **Νίκου Δημητρίου** (Δασκάλου Ε.Α. – Θεολόγου, Δ/ντη του 5<sup>ου</sup> Δημ. Σχολ. Ζωγράφου).

Η Helen Keller, ήταν Αμερικανίδα συγγραφέας, λέκτορας και ακτιβίστρια. Ήταν το πρώτο άτομο με κώφωση και τύφλωση που αποφοίτησε από πανεπιστήμιο το 1914. Υπήρξε υπέρμαχος του δικαιώματος της γυναικείας ψήφου, των εργατικών δικαιωμάτων και πολλών προοδευτικών κινημάτων. Η ιστορία της ζωής της ήταν μοναδική. Η ίδια χαρακτηρίστηκε ως το μεγαλύτερο θαύμα θέλησης του 20ου αιώνα και η ζωή της γυρίστηκε ταινία με τίτλο: The miracle worker (Τα χρόνια στο σκοτάδι). Το πέρασμά της από την Ελλάδα το 1946, και η αλληλογραφία της μετά την επίσκεψή της περιγράφονται στο βιβλίο.

Η Καλλιόπη Καρανικόλα, ήταν το πρόσωπο που με τους αγώνες της, ιδρύθηκε ο Σύλλογος Τυφλοκωφών στην Ελλάδα, και το πρώτο Σχολείο Τυφλοκωφών, με πρώτο δάσκαλο τον συγγραφέα του βιβλίου, κ. Νικόλαο Δημητρίου.

Την εκδήλωση συντονίζει ο κ. Καππής Γεώργιος, Δ/ντης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου. Χαιρετισμό θα απευθύνει η κ. Διαμάντω Μάτσα, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλοκωφών-Γονέων, Κηδεμόνων Τυφλοκωφών Παιδιών και Φίλων αυτών: «**ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ**»

**Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από τους:**

κ. Βίκυ Γιαννούλη, φιλόλογο, με εκπαίδευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα & στην γραφή braille

κ. Νάντια Μαντέλλου, Δασκάλα, Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής-Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική

κ. Ευάγγελο Αυγουλά, Δικηγόρο, Πρόεδρο του «ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ» και Γραμματέα της Επιτροπής Νεολαίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών

κ. Αναστασόπουλος Νίκος, Ηθοποιός, Επιμορφωτής Θεατρικής Ειδικής Αγωγής / τ.Υπεύθυνος - Συντονιστής Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμΕΑ Δ. Ζωγράφου, ο οποίος θα αναγνώσει και μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο

*Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει μουσική εμφάνιση Κοινωνικής*

*Μουσικοθεραπείας του συνόλου «**ΟΝΕΙΡΕΜΑΤΑ**»*

**Τραγουδούν: Μαρία Πόθου, Μαριαλένα Θεοφανίδη και Καλλιώ Μαρτυρίδου**, εκπαιδευόμενες στο Κέντρο Ημέρας του Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες “Αμυμώνη”. **Πιάνο-Διδασκαλία τραγουδιών-Δημιουργία μουσικού συνόλου: Πελίνα Ευαγγέλου** (Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών, Υπεύθυνη του Τομέα Μουσικοθεραπείας στο Ωδείο Φ. Νάκας, Μουσικοθεραπεύτρια στην Αμυμώνη).

**Η εκδήλωση θα έχει και διερμηνεία στην Νοηματική Γλώσσα**

Τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν για τις ανάγκες των 5 & 6 Δημ. Σχολ. Ζωγράφου

**Σας περιμένουμε όλους, το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:30 μ.μ. , στο 5<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου (Περιάνδρου 27, Ζωγράφου, δίπλα στον Άγιο Γεράσιμο).**

## **Πρόλογος του συγγραφέα**

Αφορμή για το παρόν πόνημα έδωσε η ηθελημένη τοποθέτησή μου στο νεοϊδρυθέν Ειδικό Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας, το 2003. Η επίσκεψη της Helen Keller, αλλά και το έργο της Καλλιόπης Καρανικόλα, ήταν δυο ιστορικά στοιχεία που τα συναντούσα σε κάθε μου βήμα, στην προσπάθειά μου, μαζί και με τον σύλλογο διδασκόντων να στήσουμε το σχολείο. Κανείς δεν γνώριζε την ακριβή ημερομηνία της επίσκεψης της Helen Keller, το μόνο ιστορικό στοιχείο ήταν η φωτογραφία στο σκαλιά του ΟΙΚΟΥ ΤΥΦΛΩΝ. Από την χειμερινή ενδυμασία και το λόγο της επίσκεψης, που ήταν η αποκατάσταση των τυφλών που άφησε πίσω του ο πόλεμος του 1940, ψάχνοντας στον τύπο της εποχής έφτασα στο ιστορικό της επίσκεψης. Σε επικοινωνία μου με το Α.Φ.Β. έφτασε στα χέρια μου η αλληλογραφία και οι φωτογραφίες που δημοσιεύω. Για την Καλλιόπη Καρανικόλα, οι πληροφορίες ήταν πολλές, μα κυρίως αυτό που σε τύλιγε όταν μιλούσαν για την Καλλιόπη, όσοι την γνώριζαν, ήταν ένα κύμα από αγάπη. «Η Αγία», «τι υπέροχος Άνθρωπος», «ήταν ένας Άνθρωπος με μεγάλη αγάπη», «ήταν ακούραστη, και τι δεν έκανε για τον Κοσμά και τον Απόστολο», ήταν μερικά από τα λόγια με τα οποία την περιέγραφαν, όσοι μιλούσαν για το έργο της, σε σχέση με τα τυφλοκωφά παιδιά. Έτσι, όταν το 2006, ονομάσαμε προς τιμή της, με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, την αίθουσα στο 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ., σε «ΑΙΘΟΥΣΑ Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ» (15-6-2006), υλικό από την ζωή και το έργο της Καλλιόπης Καρανικόλα έφτασε στα χέρια μας, το οποίο και δημοσιεύω.

Νικόλαος Ι. Δημητρίου  
Δάσκαλος Ε.Α. – Θεολόγος  
Δντης 5<sup>ου</sup> Δημ. Σχολ. Ζωγράφου

1-3-2017